

# KRÖNIKAN

## 2018-02-05

### DM Stockholm ingen bra start

I bilen upp mot Länna Kyrksjö söder om Norrtälje sitter förutom jag själv Roger Johansson (SPF), Göran Hellgren och David Öman som dagen till ära gör premiär på is denna vinter. Snacka om storfräsare o så jag, en glad amatör med förmågan att skriva några rader men inte att fiska. Det är Roger som kör men det är min Volvo som rullar, då jag har minst sagt lite problem i nacken, sannolikt diskbrock men det ska vi inte skylla på. För er som inte testat morfinderivat kan jag säga, det funkade, man känner inte efter så mycket. När vi når Länna Kyrka är alla på plats, hard core gänget, och även några som hållt sig undan i vinter typ Arto Jumisko som just bokade flyg o boende i Kazakstan med Mormyskalandslaget. Vi håller alla tummar vi har för de svenske. När vi betalt, skrivit in oss och surrat runt lite så upptäcker jag att nått fattas. Pimpelstövlarna är hemma i Bromma 70 minuter bort, eller ca 2 timmar bort på tävlingstid. I de här gänget, det känns som uppförsbacke. Men va ska man göra, att fiska 4 timmar i Sneakers är ingen option. Det får bli 16 mil fram o tillbaks o hämta det som står i hallen. Men då dyker Klasse Jansson upp och erbjuder stövlar stlk 42 (min storlek) färdigbroddade o klara. Han hade gjort en Dagens Dubbel och tagit med två par. Nu står jag inför ett svårt val. Två timmar fisketid eller sätta mina fötter i Bajenstövlar. Jag valde det senare och det skulle visa sig vara helt fel val, vilka skitstövlar! De ledde mig åt helvete åt fel håll, jag ska inte gå in i detaljer men nog faan slet jag på sulan. Sju personer i sundet, härregud, det här vinner jag lätt. Femton minuter senare har inte nån av de sju fått ett pet, men då händer det, jag och Boettge får var sin 7hgs men han tappar sin och jag får upp min. 1-0 i gädda. Jag ringer Jocke och får reda på att det är nog bättre där än här. På vägen österut passerar jag Arto Kosonen, snacka om att den killen kan sniffa till sig fisk, han va helt desperat. Jag får klara besked av Eine Nykänen att hon har två, en stor och en liten. Hon vägrade senare in dryga 3,2 kilo så antingen ljög hon eller också fick hon allt sista två timmarna. Jag litar på Eine, naiv eller inte men hon kan väl inte ljuga för mig? På väg upp förbi Eine möter jag David och Lövet som fladdrar förbi i vinden. På andra sidan ser jag Litholm på väg tillbaka mot starten. Varningssignalerna slår om till blinkande orange. Arto Jumisko pratar mewst om Kazakstan och det ser uppgivet ut. Jag sitter en kort stund senare bredvid Rogge Johansson, Felix och Kenta Einarsson, drar upp fisk 3-4, små jäkla små abborrar. Ni fattar? Felbeslut 1 att lämna startsundet. 2 Att tro på Eine. 3. Jag såg inte magic Sundberg på hela dan! Jag beslutar mig för att packa ihop och ta mig tillbaks till där jag började för jag vet att där kan det komma några stora. Efter den lilla uppfriskande promenaden så slog klockan tolv och mina fyra sardiner i tomatsås i botten på skryllan utgjorde inget större hot i herrklassen. När jag svänger runt hörnet ser jag en klump på 20 personer mitt i viken, min första tanke H-vete. Micke Boettge en annars ganska trevlig fiskekompis i klubben vräker ur sig ”du missade just rejset Anna o Wouppan drog flera men alla fick nån”. Asså jag fattade att jag min idiot hade gjort en 1.5 timmars vandring åt fanders medan de som satt lugna i båten drog grovsingar, men att dessutom få sanningen slängt i ansiktet det svider kan jag säga. Jag fick naturligtvis inte ett pet, gick in till vassen och fick en grön med gula prickar på. Vid det här laget så insåg jag att ”det var inte min dag” men jag sprang mellan hålen och låg i precis hela tävlingen för lagets skull men det räckte inte alls

denna gång. Med tio minuter kvar så säger jag till Hasse Enström att jag ska gå tillbaka där jag start och ta en stor. Jag borrar ca 3 meter ifrån mitt första hål och släpper ner. Pang, och cirka en minut senare gör jag C&R på dagens tredje gädda. Mitt första besök för två år sedan på Länna Kyrksjö gav dryga 2 hg, denna gång nästan 8 hg så jag tror att om trenden håller i sig så är jag över kilot nästa gång.

Sen blev det lotteri på riktigt och Lenja vann en flaska Konunga Hill, när hon uppnår rätt ålder så lär den vara lagrad tillräckligt. Noterbart är att pristagare 5 i lotteriet Serie T nummer 3 missade sin vinst och vi fick dra en ny vinnare.

Sen blev det medaljer åt alla håll, utom åt mitt håll! Det delades ut medaljer till höger, vänster o mitt fram, till äldre som unga men inte till mig. Vem som vann haha, den gav inte ens pengarna tillbaka. Ni får initialerna RH. Men förutom den omöjliga ska jag passa på att hylla Georg Persson, Eine och fröken Bertilsson, vilka vikter. Hur i H-vete bar ni er åt? Jag tar emot alla tips jag kan få inför SM 070-4443298.

För egen del var ändå Davids comeback dagens höjdare, faktiskt årets höjdare! Han har till slut bestämt sig för att vara med på SM 2018 vilket gläder en pappa som jag väldigt mycket. Ni som känner David vet vad som gäller och det är allt eller inget. Jag är så himla glad för att han provar. I går lördag så var han ovetande om att han ska tävla i seniorklass på SM för så säger reglerna, kvala i juniorklass men tävla som senior. Den som verkar minst brydd över detta är David, han e på och jag lovar att ingen går säker! Däremot för egen del så behöver de som tror på mig tänka om. Jag får sätta ett eget mål på SM, först i korvkön är ett alternativ jag funderar på just nu.

Vädret på Länna Kyrksjö var annars historiskt bra till en början men sedan kom vinden och det blev lite kyligare. Men eftersom vi håller på med en vintersport utomhus så säger jag fyra solar av fem.

Nu laddar vi om inför SM i huvudstan och till alla lantisar säger vi ”lycka till ”!

Ja visst, ni ska få ett tips.

Vem vinner SM? Om inte RH vinner så finns det inget rättvisa i världen, jag både hoppas och tror!

**Michael Molander 070-4443298**  
**molander.michael@gmail.com**